

Ten Paradijze geleiden U de engelen,
Gaaf met de heilige Martelaars mede,
En uit Jerusalems zalige muren
Komen de zingende choren U tegen:
Gaaf eens met Lazarus, arm en ellendig,
Rust in alle eeuwen der eeuwen, onendig.
(Off. der dooden).

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

MARIA MEERSCHAUT

Echtgenoot in eerste huwelijk van

ALFONS MAES

en in tweede huwelijk van

JOZEF SADONES

geboren te Nederbrakel,
den 13 Juni 1897 en er godvruchtig overleden,
den 21 December 1924,
voorzien van de HH. Sacramenten.

♦♦♦♦

Nauwelijks was ik halverwege, en ik daal reeds
neder in net graf. Job 1.

Ach, hoe pijnlijk valt het mij te scheiden van u
allen die ik zoo teeder bemin. H. Ephrem.

Tegen de dood is niemand bestand: zij ontziet
noch ouderliefde, noch echtelijken band. Zalig
degenen die in den Heer terven.

Beminde Ouders. Broeders en Zusters, stort nu
geene nuttelooze tranen op mijn graf, maar stort
voor mij gebeden die mij vergezellen bij den troon
van den Allerhoogste. En gij, mijn dierbare Echt-
genoot, met wien ik hoopte lange en gelukkige
dagen te slijten, draag zorg voor ons kindje, voed
het op in de vrees des Heeren. Ik wacht U allen
hierboven in het rijk van eeuwige liefde; vaartwel.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

Drukkerij A. Vandendriessche, Nederbrakel.