

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



## Bid voor de ziel

van

**Maria-Theresia Meerschaut**

echtgenoot van

**JAN-BAPTIST HAEZEBROECK**

geboren te Nederbrakel den 2 Februari 1897,  
en er godvruchtig overleden den 6 April 1941.  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden  
wanneer Hij zal komen rekening vragen.

(H Matth)

De gezondheid is maar een ijdel woord... het leven is maar een droom... alles is vergankelijk in ons, behalve God te dienen en Hem alleen te be-minnen.

(Navolging van Christus)

Denk aan het eeuwige leven. Verhef uwe oogen en beschouw onophoudelijk Dengene die in den hemel heerscht; want het leven zal u niet ontnomen, maar in een beter veranderd worden.

(De moeder van den heiligen Symphorianus)

Vroom en rechtschapen van gemoed, goed en medelijdend van hart en van hare teedere jeugd af in het oefenen der christene deugden opgeleid, verspreidde zij rondom haar vreugde en geluk; op haar berustte het hart van haren man,

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, beste Moeder, Zusters en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe groote bezorgdheid, één dienst vraag ik U nog; weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden en in het H. Sacrificie der Mis en de H. Communie.

Bid de vier akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt