

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw



MARIE MEERSCHAUT

Echtgenootte van Mijnheer

KAMIEL MAGINET

geboren te Ste-Maria-Audenhove

den 13 September 1871 en er godvruchtig in den Heer
ontslapen den 1 November 1935,

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene goede echtgenootte en moeder, eenvoudig en rechtschapen, godvreezend en van het kwaad verwijderd. Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten. Daarom was zij van God en van de menschen bemind en hare gedachtenis blijft in zegen.

Die goed geleefd heeft, kan niet slecht sterven en goed sterven is voor eeuwig met Christus leven.

Gelukkig zij, o Maria, die met liefde en betrouwen uwen heiligen Naam aanroepen, zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

Mijn lieve Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, heb dank voor uwe liefdevolle zorgen; ik laat u in de vrees des Heeren; vergeet mijne lessen niet en de God van vrede zal met u zijn; weest mij in-dachtig in uwe gebeden. Tot wederziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, weest mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

Uitgever Germain De Clercq, Ste-Maria-Audenhove