

De dood heeft geene bitterheid voor hen, die den
Heer beminnen. H. BERN.



BID VOOR DE ZIEL
van

MELANIE MEERSSCHAUT

Weduwe van

Désiré Troublyn

Lid der H. Familie (Vrouwenbond)

*Geboren te Munte den 24 Augustus 1829, en god-
vruchtig overleden te Vurste den 29 December 1914
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten*



Zij vreesde God van hare jonkheid af, onderhield
stiptelijk zijne geboden en bedroefde zich niet in
de beproevingen. Zij bleef in de vrees des Heeren
volherden en diende God al de dagen van haar
leven. TOB. II

Zij heeft de belangen van haar huisgezin zorgvul-
dig bewaard en haar brood in ledigheid niet geëten
Ps. xxxi-27

Deze die hier op aarde Maria eenen rozenkrans
vlechten, zullen in den Hemel uit de handen van
Maria, ook eenen krans van rozen ontvangen.

H. CATH.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel,
vergeet de lessen uwer moeder niet, en gedenkt
mijner in uwe gebeden.

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne
toevlucht. 300 dagen afl.

R. I. P.

Gavere, A. Van der Linden - Schreyen, Markt.