

Deze was de wijze maagd die de Heer wakende
vond bij zijne komst.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEJUFFER

CAROLINA MEERT

Lid der derde Orde, van de Congregatie van O.L.V.
en andere godvruchtige genootschappen,

geboren te Moorsel, den 13 November 1887 en zeer
godvruchtig in den Heer ontslapen te Opwijk,
den 26 September 1940, voorzien van de H. H.
Sacramenten der stervenden.

't Zijn geen kloeke armen voor den zwaren arbeid,
geen groote verstanden voor de hooge bedieningen
waaraan de wereld behoefte heeft; wel zijn het
ware beschouwende en ware boetende zielen. Noch
onze woorden, noch onze werken verheerlijken
God; wel de algeheele overgave van onzen wil in
de handen der Voorzienigheid.

Het is zeker dat zij die God zeer lief heeft, door
Hem langs pijnlijke wegen geleid worden, en hoe
meer Hij hen bemint, hoe grooter die pijnen zijn.

H. Aug.

Goede ZUSTER en BLOEDVERWANTEN, als ik u nog
eene gunst mag vragen, zegent dan den Heer met
mij, wijl Hij niet wacht tot den avond om eene
arme bloem te plukken, die ondanks al uw zorgen,
van Hem verwijderd slechts kan verdorren en
verslensen. Goede Zuster ik dank u en bid voor u.

H. Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

Drukkerij Ringoot, Opwijk.