

Bewaar in uw hert de gedachtenis van uw vriend  
en vergeet hem niet in uw gebeden. Eccl. 37.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**Cyriel-August-Philemen Meert**

Zoon van wijlen

Mijnheer Jozef en Dame Maria-Catharina Vande Maele  
geboren te Ste Maria-Audenhove,  
den 16 November 1870 en er godvruchtig overleden  
den 24 September 1924.

*Voorzien van de H.H Sakramenten derstervenden.*

De overledene die de dood zoo onverwachts uit  
ons midden komt weg te rukken, was door de lang-  
durige beproëving van den oorlog in zijne gezond-  
heid geknakt. De vreemde overweldiger door zijne  
onrechtvaardige middelen ontstelde zijn medelij-  
dend herte en wanneer zijne broeders, vluchtelingen  
van Vlaanderen bij hem een toevluchtsoord kwamen  
zoeken, brak zijn hert van wee droefheid en medelij,  
't is alsdan dat hij de eerste klemen zijner ziekte  
heeft opgedaan welke hem nu na eenige dagen  
lijden, in volkomene onderwerping aan den wil  
Gods, ten grave heeft gesleept.

Wij hadden alles in 't werk gesteld om zijne  
genezing te bekomen en niettegenstaande de uit-  
vindingen der hedendaagsche geneeskunde en de  
beste zorgen, is hij aan zijne kwaal bezweken. Dat  
Gods wil geschiede.

Edelmoedig van aard, rechtveerdig in zijn handel,  
minzaam in zijn omgang, medelijdend met zijn  
evenmensch, telde hij niet dan vrienden, ook zal  
zijne gedachtenis in zegening blijven.

Lieve Broeder, Zusters en Bloedverwanten, de  
slag voor u, door mijn vroegtijdig afsterven, is  
pijnlijk, doch troest u, tot wederziens in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j en 7 q. a. l.)

R. I. P.

*Nederbrakel Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*