

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen. (109 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Eugenia-Maria-Georgetta MEERT

dochter van beide wijlen

Mijnheer Jozef en Mevrouw Catharina VANDE MAELE

geboren te Ste Maria-Audenhove den 16 Augustus
1866, en overleden te Aalst den 26 Maart 1938,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren
opgevoed, als eene uitverkorene van God, bekleed
met barmhertigheid, goedheid, ootmoedigheid,
verduldigheid, bewandelde zij geheel haar leven
den weg der goddelijke geboden; zij opende hare
hand voor den behoeftige en strekte ze uit aan den
arme; ook was zij bemind van God en van de
mensen en hare gedachtenis is in zegening.

Kostbaar is de dood der rechtveerdigen, ja,
kostbaar als het einde van den strijd, als de be-
kroning der overwinning en als de intrede in de
volkomene rust.

Kind van Maria, kind van den hemel. Maria is
ons leven in dit ballingschap, zij wordt onze zoet-
heid in de uur der dood met ze zacht en gelukkig te
maken.

Mijn duurzame broeder, zuster en bloedver-
wanten, dank voor uwe goede zorgen, moge de God
van goedheid met U zijn. Vergeet mij niet in uwe
gebeden. Tot wederziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn
betrouwen. (300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel