

Dat uw H. Wil geschiede, o Heer.
GODVRUCHTIGE + GEDACHTENIS

VAN

Hermina Stephania Meert,

DOCHTER VAN

CONSTANTIEN EN MARIA-PHILOMENA MUYLAERT,
geboren te Haaltert den 9 December 1926 en aldaar
godvruchtig overleden den 30 Juni 1934,
versterkt door de Heilige Sacramenten.

Een Engel daalde op d' aarde neder
En plukte daar een bloempje teeder.
Een roosje lief, zoo zoet als schoon,
En legde het neer voor Godes troon.

O Ouders lief en wilt niet weenen
Indien uw kind van u ging henen,
God die het gaf riep het tot Hem
In 't hemelsche Jeruzalem.

Ja 't valt u pijnlijk zijn sterven ;
Een tijd uw kind te moeten derven,
Doch weest getroost thans in uw lot ;
Gij hebt een Engel meer bij God,
Van ginds omhoog zal 't op u waken
U allen hier gelukkig maken ;
De milde zegen van den Heer
Daalt door uw kind steeds op u neer.

O Ouders, Broeders, Zusters lief
't Is d' Heer die mij aan de aarde onthief,
Vertroost u en beklaagt mij niet,
Want 't eeuwig hemelsch leven,
Bevrijd van zorgen en aardsch verdriet,
Heeft God mij reeds gegeven.