

J.M.J.N.

Alwie in het uur des doods door den H. Jozef zal beschermd worden, is verzekerd grooten troost te genieten!



H. Alph. de Lig.

BID VOOR DE ZIEL VAN

EERWAARDE ZUSTER BRIGITTA

(Mejuffer ANNA-COLETA MEEUS)

der Zusters van den H. Philippus-Nerius, Spinhuis,
te St.Niklaas;

Geboren te Tessenderloo-Engsbergs (Limburg),

den 24 Juni, 1885,

Geprofest,

den 26 Mei, 1905,

Godvruchtig in den Heer ontslapen, te Sint Niklaas,

den 31 Maart, 1942.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Godvruchtig en voorzichtig,
Ootmoedig en gestichtig,
Heeft Zij, in naarstigheid,
Haar loopbaan afgeleid!

Al de vermogens en talenten, haar door God zoo mild geschonken, wijdde Zij, met al de liefde eener religieuse offervaardigheid, toe aan het onderwijs en de opvoeding der jeugd. Daartoe kreeg Zij ruimschoots gelegenheid in het jarenlange bestuur der Sint Constantinusschool, te Klein Hulst.

Zij was niet bedroefd, omdat de Heer haar met een langdurige ziekte beproefde; Ze bleef standvastig en onwankelbaar in de vrees des Heeren, God lovend en dankend al de dagen van haar leven.

Gansch haar religieuse gedragslijn was gesteund op de grondregels der H. Theresa van Jezus: «Niets ontstelle U! Niets verschrikke U! Alles gaat voorbij; God blijft onveranderlijk! De verdueligheid overkomt alles. - Die van God houdt, niets ontbreekt haar! God alleen is genoegzaam».

Eerwaarde Oversten en Beminde Medezusters in het kloosterleven, dierbare Bloedverwanten, geliefde Leerlingen der Huishoudschool, blijft in den vrede des Heeren! Bidt allen voor Mij.

Gebed.

Stort, o Heer, uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap des Engels, de Menschwording van Christus, uw Zoon, gekend hebben, door zijn Lijden en Kruis gebracht worden tot de Glorie der Verrijzenis. Door Christus, onzen Heer.

Genadige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Drukkerij E. METSERS, St-Niklaas, Tel. : 277.