

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

**Joannes Franciscus Antonius Victor MEEUS**

Echtgenoot van Mevrouw

**Amelia Victoria VERBEEREN**

*geboren te Loonbeek, den 10 April 1876 en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem den 3 Augustus 1922, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Steunende op den overvloed uwer bermhertigheid, zal ik uw huis binnentreden, en vervuld met uwe vrees zal ik U aanbidden. Ps. v. 7. 8.

Zijne goede inborst maakte hem vele vrienden en de beproeving die de Heer hem overzond verdroeg hij met gelatenheid.

Vaartwel, geliefde Echtgenoot, duurzame Kinderen en Bloedverwanten beweent mijne dood, maar weest niet ontroostbaar; ik verlaat dit ballingschap om een beter leven binnen te treden waar wij elkander eens zullen wederzien. . en gij nog mijne duurzame Kinderen, eert uwe moeder al de dagen haars levens Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300 d. afl.

R. I. P.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx