

Zalig de mensch die altijd leeft in de vrees des Heeren.  
Prov. xxxiii, 14.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN

# ZUSTER MARIA-MODESTA

(Juffrouw Maria-Hortensia Meganck),

*zij werd geboren te Nederbrakel, den 26 Januari 1855,  
trad in het klooster der Zusters van O.-L.-Vr.*

*Presentatie, te Sint-Nicolaas, den 4 October . 1877,*

*sprak er de kloosterbeloften uit, den 19 Maart . 1879,*

*en ontsliep er godvruchtig in den Heer, den  
29 December . . . . . 1915.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.  
MATT. V, 4.

Die er velen zullen onderwezen hebben in de wegen der gerechtigheid, zullen schitteren als sterren in alle eeuwigheid.  
DAN. XII, 3.

Wij moeten door de verdrukkingen heen tot het Rijk Gods ingaan.  
ACT. XIV, 21.

Ik ben vol troost, ik vloei over van blijdschap bij al mijn lijden.  
II COR. VII, 4.

Ik was verheugd dat tot mij gezegd werd: wij gaan op tot het huis des Heeren.  
PS. CXXI.

Hoe zoet is het te sterven na een standvastige godsvrucht gehad te hebben tot het H. Hart van Dengene, die ons moet oordeelen.  
GELUKZ. MARIA ALAC.

O Maria, zij was uw kind: toon dat gij hare Moeder zijt.  
H. AUG.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht.  
(500 dagen afaat).

Jezus, Maria, Jozef. (7 jaar en 7 quad.)

R. I. P.