

GELOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

OMER-JOZEF MEGANCK

ZOON VAN

Mijnheer Guillaume en Mevrouw Odille Spitaels

geboren te Everbeke-Se-Marie,
den 14 Augusti 1892, en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, den 1 Augusti 1920.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij is vroegtijdig aan de aarde ontruikt, als een
bloem voor den Hemel geplukt.

Waar volmaakte deugd is, daar is volkomen ou-
derdom. H. Ambr.

Goedheid maakt beminlijk. Hij was zoo teederher-
tig, zoo zachtmoedig en gehoorzaam.

Wij moeten over hen niet treuren, die wij uit de
boeien verlost zien. H. Ambr.

Hoe kan men een leven beminnen, dat zooveel
bitters bevat en onderhevig is aan zoovele rampen
en ellenden? Th. a. K. XX.

Beminde Ouders, Broeders en Zuster, ik weet hoe
lief gij mij hebt gehad, hoe goed gij mij hebt ver-
zorgd. Dank uit gansch mijn hert. Daarboven zal
ik het U vergelden.

Vaartwel en tot het blijde wederzien.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d.

R. I. P.

NEDERBRAKEL, JOS. RADYS-GALLE