

De ziekte en het lijden zijn uw Kruis en het Kruis is de deur des Hemels.

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Juffrouw SYLVIE MEGANCK

geboren te Nederbrakel, den 10 Januari 1855 en aldaar overleden den 30 Augustus 1926.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw en al andere godvruchtige genootschappen.

Ik heb druk en weedom gevonden, en ik heb den naam des Heeren aanroepen.

Zij ontving met een goed Hert alles wat haar overkwam; in hare smart bleef zij in vrede en behield het geduld in hare beproevingen. Hare volkomene onderwerping ondersteunde haar te midden harer hevige pijnen. Ellendige maanden en moeilijke nachten heeft zij doorgebracht zonder klagen, zij stelde immers Haar betrouwen op den Heer en onderwierp haren wil aan den wil van God; zij wist dat leven en dood van God komen en dat men den dood der Heiligen sterft, als men sterft teenemaal overgegeven aan den wil des Heeren. Het aankomen der dood verschrikte Haar niet zij was bereid en verwachtte haar met kalmte, want zij wist dat voor den goeden christen de dood maar eene verwisseling is met de vreugde des Hemels. — Maria was haren steun in dat leven; haren troost in het laatste uur: want wie schuilt onder hare bescherming verschijnt zonder vrees voor zijnen rechter.

Beminde Bloedverwanten, vaartwel eens zullen wij elkander wederzien in den Hemel, al wat ik van u vraag is dat ge mij in uwe gebeden zoudt indachtig zijn. Gij bijzonder Eerwaarde Zusters die mij al de dagen mijner langdurige ziekte met zoo veel liefde en opoffering verzorgd hebt, dank voor uwe genegenheid, bidt voor mij, en hierboven zal ik God bidden dat Hij u voor al uwe zorgen rijkelijk vergelde.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaet