

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. (300 dag. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Vrouw

ALICE MEIRLAEN

echtgenoot van heer

ASTER VAN DORPE

geboren te Huysse den 21 Januari 1902, en er overleden
den 10 Juli 1932, versterkt door de HH. Sacramenten.

*Zij was lid van al de godvruchtige Genootschappen
der Parochie.*

De zoete troost dien men in het graf mededraagt is
de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in
de eenvoudigheid des herten en de oefening der kriste-
lijke deugden.

Geheel haar leven is onberispelijk geweest, ook is hare
gedachtenis in zegening.

Beminde Echtgenoot, bedroef u niet te veel: ben ik
onttrokken aan uw oog, ik ben het niet aan uw hert;
wij zullen elkander wederzien in den hemel. *Lieve Zus-
ter en lieve Kinderen!* doet edelmoedig aan den Heer
het slachtoffer dat Hij van u vraagt; zorgt voor elkan-
ders geestelijke en tijdelijke belangen en schikt u allen
naar mijne voorbeelden. Bewijst mij voort uwe liefde,
met voor mij te bidden.

R. I. P.

Fl. De Keyster-Martens, Auwegem