

Hoe gerust sterft men, als men wel geleefd heeft.



Bid voor de ziel

van

EMIEL MELCKEBEKE,

zoon van wijlen

AUGUST en PELAGIE VERLEYSEN,

Lid van 't genootschap der Xaverianen.

geboren te Herdersem den 28 Juni 1869 en er  
godvruchtig overleden den 10 Januari 1937  
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Gelukkig de mensch die door God geroepen om  
alles te verlaten, bereidwillig antwoord: Uw wil  
geschiede o Heer.

Hij was godvruchtig, eenvoudig en rechtzinnig  
van herte, vreedzaam van aard.

Jezus, die ik nu gesluisd aanschouw, ik smeeek  
U, maak, waar ik zoo geerne naar dorst, dat ik U  
met ontsluitend aanschijn ziende; zalig weze bij  
het licht uwer glorie. (H. Thomas)

Beminde broeders, zusters en bloedverwanten,  
vaartwel, dank voor uw liefdeblijken en genegen-  
heid; God zal er u voor loonen.

Blijft mij steeds in uwē gebeden indachtig en  
tot wederziens in den Hemel waar wij, hoop ik,  
allen eens met elkaar zullen vereenigd worden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q.

R. I. P.

---

Drukk. Muylaert Moorsel.