

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is, hoe beweenbaar de slag die ons treft... Doch wie mag tot den Heer zeggen: Waarom handelt gij alzoo? H. Bern. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FERDINAND-LUDOVICUS MELIS

zoon van wijlen den Heer

LUDOVICUS EN MEVROUW CLOTILDE FORDYN,

geboren te Kemseke, den 26 November . . . 1871
en aldaar overleden, den 30 Mei 1915

Lid van 't Genootschap van de H. Barbara,
van den H. Franciscus Salesius.

Lid der Fanfarenmaatschappij « St-Cecilia ».

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De aalmoes verlost van de dood; 't is zij die de zonden uitwascht en de bermhertigheid doet verwerven. Tob.

In de helft mijner dagen daal ik ten grave. Mijn leven is afgesneden als een weversdraad. Wat is het leven van den mensch? Een damp die een weinigtjds verschijnt en voorts verdwijnt, eene bloem die pas ontloken is en na een oogenblik van glans terstond verwelkt.

Onuitputbaar was zijne liefdadigheid, onophoudend waren zijne handen open voor den noodwendige, zijne armen uitgereikt tot den behoeftige. — Hij was waarlijk de steun der armen, de Vader der weezen, de toevlucht voor alle noodwendigheden.

Spreuk 31-30, Job.

Vaartwel, *duurbare Moeder!* Vaartwel, mijn uur is gekomen, aanstonds moet ik heengaan naar de woon mijner eeuwigheid. Ik ga, vaartwel... Ach hoe hard is het, degenen die ik zoo innig bemind heb te verlaten? O mijn God, genade voor mijne bedroefde Moeder, Broeders en Zusters: genade om hunne zorgen, om hunne zuchten en tranen, genade voor al die harten door mijn scheiden voor altijd gebroken! — En Gij, ten minste mijne Vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne behoudenis. (300 dag. afl.)

Kemseke, drukh. Jul. De Pril.