

De christen gaat in zoo zoeten vrede ter ruste,
als hij het moede hoofd neerlegt op het kruis van
den goddelijken Meester.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons MENSCHAERT

weduwnaar van

Mevrouw MARIA MISEREZ

geboren te St. Martens-Lierde den 14 Juli 1848, en er
zachtjes in den Heer ontslapen den 24 Februari 1939
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

*Hij was lid van den Bond van 't H. Hart en van
het genootschap van de H. Barbara.*

Hij vreesde God en diende Hem in de waarheid.
Al zijn voorschriften stonden hem steeds voor
oogen, zijn bevelen schoof hij niet van zich af. God
had hem immers met een wijs en verstandig hert
begaafd. Voor eenieder was hij een voorbeeld van
godsdienstigheid. Dagelijks, zoolang zijn gezond-
heid het toeliet, ging hij ter Kerke, woonde er de
H. Mis bij. Dagelijks ook ging hij uren lang door-
brengen in de kapel van de oude Kerk. Nooit ont-
brak hij aan de maandelijksche Communie van den
bond van 't H. Hart.

Hij was eenvoudig en rechtvaardig. Werkzaam
was zijn leven en voorzeker heeft hij zijn brood in
ledigheid niet geëten. Want hij heeft gewerkt, ge-
slaafd om zijne talrijke kinderen groot te brengen
en ze op te voeden in de vrees des Heeren. Hij be-
minde ze allen uitermate.

Mijne lieve kinderen, mijn troost en mijn fierheid
denkt dikwijls aan vader, aan zijne lessen. Dat
God u zegene! Leeft lijk Christenen, hebt malkan-
der lief. Ik ga bij moeder in den hemel.

H. Maria, moeder Gods, sta uwen vromen die-
naar bij en spreek voor hem ten beste bij uwen
goddelijken Zoon.

Uitg. A. Dammekens, Hemelveerdegem.