

Na God heb ik op U, o Maria, altijd mijne hoop
gesteld. H. Alph. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELISE MENSCHAERT

Echtgenootte van Mijnheer

VICTOR VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel, den 23 December 1870
en er godvruchtig overleden den 29 Juli 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

De wet der waarheid was in haren mond, en geene
ongerechtigheid werd op hare lippen gevonden ; in
vrede en gerechtigheid heeft zij gewandeld, daarom
was zij van iedereen bemind, en blijft hare gedach-
tenis in zegen. Paul XXI. 19.

Gedurende 25 jaren was haar hert het middenpunt
harer familie, en haar lichaam de verzamelplaats
aller smarten. Gedurende dien langen tijd beminde
en vertrooste zij hare nabestaanden als de teederste
der moeders, en werd zij ook bemind van haren
echtgenoot en kinderen. Van haar mag men zeggen
dat zij het toonbeeld was eener beminnenswaardige
moeder. Zij was altijd dezelve, altijd zoetaardig, al-
tijd gediensdig, altijd verkleefd, altijd vergenoegd en
glimlachend, te huis zoowel als bij de menschen.

Vaarwel beminden Echtgenoot, en gij lieve Kin-
deren, ik vertrek uit deze wereld, waar ik mijne
langdurige ziekte met veel geduld heb verdragen....
Ik heb U allen zoo teederlijk bemind.... Blijft onder
elkander vereenigd... Bemint uwen Vader al de dagen
zijns levens en vergeet mij niet in uwe gebeden ?....
Vaarwel, vaarwel, welhaast zien wij ons weder.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert