

De vrede der ziel in het uur der dood is het begin  
der belooning van den rechtveerdige. H. Greg.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**EMIEL MENSCHAERT**

weduwnaar van Mevrouw

**CLEMENCE VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Nederbrakel, den 4 September 1838 en  
aldaar godvruchtig overleden den 20 Juli 1926.

*verstierkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

De dierbare overledene was een werkzaam man,  
vol zorg voor zijn huishouden; zijn levenswandel  
was zachtmoedig en rechtveerdig, en omdat hij  
gedienstig en vriendelijk was, werd hij door  
iedereen hooggeacht.

De zoetste vertroosting die hij in het graf mede-  
neemt, is de overtuiging van als een voorbeeldige  
Vader te hebben geleefd, en aan zijne kinderen  
duurzame lessen van geloof en plicht te hebben  
acatergelaten. — Gelukkig de mensch die het uur  
zijner dood steeds voor oogen heeft en zich  
daerijks bereidt om wel te sterven

De vreugde onzer herten is weggenomen en  
veranderd in droefheid: de kroon is van ons hoofd  
gevalen. (Jeremias V. 10).

Mijne welbeminde Kinderen, Broeder en Familie,  
dat de rust waar ik ben ingetreden, de smert ver-  
zachte die gij over mijne dood gevoelt... Vertrouwt  
U, onze scheiding zal niet blijven duren; wij hopen  
elkander weder te zien in den Hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.