

Gelijk het aan den Heer behaagd heeft, alzoo
is het geschied- Dat de Naam des Heeren gebene-
dijdz zij. *Job. 1. 21.*



Ter zalige gedachtenis

VAN MIJNHEER

GUSTAAF MENSCHAERT

GENEESHEER

Echtgenoot van Mevrouw

CLÉMENCE STEVENS

*geboren te Nederbrakel, den 7 April 1845
en aljaar overleden den 9 Februari 1910.*

• Versterkt door de HH. Sacramenten.



Toen ik, o Heer, U aanroepen heb, hebt Gij mij
verhoord in mijne beproeving. Uwe barmhartig-
heid heeft zich over mij verspreid Gij hebt blijd-
schap gegeven aan mijn hart. In vrede in U o Heer
zal ik rusten, omdat Gij mij op eene bijzondere
wijze in de hoop versterkt hebt. *Ps. 4.*

Zalig is hij die voor den armen en behoeftigen
bezorgd is, in den kwaden dag zal de Heer hem
verlossen. *Ps 40 4.*

Vele ongelukkigen heeft hij in zijnen levensloop
geholpen en bij gestaan door wijzen raad en daad.
Bewaar in uw hart het geheugen van uwen vriend.

Duurbare Echtgenote, lief kind en bloedverwan-
ten weent niet, maar bemint en troost elkander.
Mijne liefde voor u zal nooit vergaan. *Job. 12.*

Het eenigste dat ik van U verzoek is van mij te
willen indachtig zijn in uwe gebeden. *H. Aug.*

Zoet Hert van Jesus wees onze liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. O Van Nieuwenhove-Vanden Driessche Nederbrakel.