

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**HENRI MENSCHAERT**

Weduwnaar in 1ste Huwelijk van Mevrouw

**ELODIE VAN DER DONCKT**

in 2de Huwelijk van Mevrouw

**ZENAIDE DOORNAERT**

geboren te Nederbrakel. den 10 Januari 1853.  
en er godvruchtig overleden, den 7 April 1942.  
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Van krachten uitgeput is hij gestorven in een gezegenden ouderdom. De hooge jaren zijn een eerekroon als zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid. (Spr. VI)

Hij is zijn weg gegaan, nederig en stil, geeërd en bemind door zijn medemenschen omdat hij voor allen rechtvaardig wist te zijn en zacht en goed.

Hij zag het einde van zijn vergankelijk leven naderen met kalmte. Als een wijze man heeft hij zich stilaan onthecht van aardsche en vergankelijke goederen : hij was nog enkel bekommerd om zijn eeuwige zaligheid. — In zijn beproevingen aanriep hij den Heer en nam zijn toevlucht tot het gebed : hij smeekte om uit dit aardsche ballingschap verlost te worden... en zie de Meester heeft de stem zijner smeeeking aanhoord.

Duurbare Kinderen, uw vader verlaat u om tot een beter leven over te gaan. Dat mijn woorden en voorbeelden u steeds in den geest blijven om den Heer getrouw in uw leven te dienen dan zullen wij eens elkander wederzien in den Hemel. Ik dank u voor uw liefde en de goede zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt bijgestaan. Blijft mijner in-dachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. af.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt