

Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het  
eeuwig leven. Symbolum.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**Maria-Francisca-Celesta MENSCHAERT**

weduwe van

**Mijnheer Isidoor DE CUBBER**

geboren te Sint Martens-Lierde, den 13 Septem-  
ber 1885 en aldaar overleden den 15 November 1943,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Zij was lid van den Bond van 't H. Hart, van de  
3<sup>e</sup> Orde van Franciscus en 't Apostolaat des Gebeds*

Zij heeft onder ons geleefd als een engel van vre-  
de, altijd minzaam en gediensstig, altijd goed en  
toegevend, zoo liefdevolle moeder als verkleefde  
echtgenoot, van God, haar huisgenooten en ieder-  
een bemind.

God beminnen en Hem dienen was het richtsnoer  
van haar leven. De stem van Jezus heeft zij gehoord  
en begrepen, en te midden der hedendaagsche  
onverschilligheid is zij getrouw gebleven aan de  
liefde en den dienst des Heeren.

Gedenk, o Heer, dat uw dienaar in dit leven  
zware kruisen en smerten als haar deel heeft gehad  
en deze altijd met geduld en onderwerping aan uw  
Heiligen Wil heeft gedragen.

O Maria op U heb ik mijn betrouwen gesteld,  
wees nu voor mij de deur des Hemels.

Lieve kinderen, kleinkinderen en bloedverwan-  
ten, ik verlaat u om met vader in den Hemel te gaan  
leven, waar ik u allen verwacht. Blijft elkander  
beminnen, dient den Heer getrouw, zoekt altijd  
wat eerlijk en rechtvaardig is en de God van vrede  
zal met u zijn. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aflaat.

Uitgeverij A. Dammekens Hemelveerdgem.