

Zalig zijn deze die, zuiver van herte zijn want  
zij zullen God zien. Matth. 5



## BID VOOR DE ZIEL

van Jultvrouw

# Therese MENSCHAERT

Lid der confrerie van O. L. V. van den 3<sup>o</sup> Regel  
en van den wekelijkschen Kruisweg,  
geboren te Everbeke, den 29 Juni 1840  
en aldaar godvruchtig overleden den  
31 Januari 1921.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij heeft al de dagen van haar leven in de  
zuiverheid en de heerlijkheid geleefd omdat zij  
gedurig de vreeze des Heeren voor oogen gehad  
heeft; van hare teedere jaren heeft zij den rechten  
weg bewandeld, den Heer gevreesd, het goed  
gepleegd en het kwaad afgeweken.

Iemand die wel geleefd heeft en kan niet kwa-  
lijk sterven. H. Augustinus.

Zij was zachtmoedig; zedig van voortkomen, vol  
iever voor de goede werken. Ook zag zij de dood  
te gemoet met deze onderwerping en gerustheid  
die voor de zieke de kostelijkste genade is.

Kind van Maria ga ik naar den Hemel bij mijne  
moeder.

Barmhertige Jesus, schenk haar de eeuwige rust  
7 jaren en 7 quard ahl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt.