

Het geluk dezer wereld ontsnapt, als men hoopt,
er in vrede van te mogen genieten. H. HIERON.



God gaf hem wijsheid, verstand en voorzichtigheid, en die hem kenden, verlangden zijn gevoelen te hooren en te luisteren naar zijn raad. Hij was een liefdevolle echtgenoot en vader, een offervaardig en onberispelijk burger een hartelijke vriend, een man van kristen-katholieke overtuiging. Blijmoedig was hij en kalm, altijd, ook op zijn lijdensbed, omdat hij de overtuiging van een gerust geweten in zich droeg Hij eerde God uit geheel zijn ziel en betrouwend op 's Heeren barmhartigheid zag hij den dood gerust te gemoet. Gedurende zijn bestuur was de opleiding der jeugd hem een groote bezorgdheid. Met bescheidenheid steunde hij mild de goede werken en de behoeftigen; zoo mag hij rekenen dat de Vader, die in 't verborgen ziet, het hem zal vergelden.

Teergeliefde Echtgenoot, die mijn liefde met zoo'n zalvende wederliefde hebt vergoed, heb dank en vaarwel. *Dierbare Kinderen*, hebt Moeder lief nog vele jaren, blijft steeds Vader waardig en ontvangt mijn laatsten zegen *Beminde Broeders en Bloedverwanten*, zwaar is de beproeving die God soms verzendt, Hij doormengt het aardsch geluk met bitterheid, opdat wij het geluk zouden zoeken, dat eeuwig is Vaart allen wel, bidt voor mij, en tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk!

(300 dagen aflaat)

R I P