

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

van

Charles-Louis MERCHIERS

echtgenoot van

ROMANIE BAELE

*geboren te Strijpen den 10 Juli 1868 en er
overleden den 10 Januari 1924.*

versierd door de HH. Sacramenten der stervenden



In mijne kwellingen heb ik den Heer aanroepen en Hij heeft mijn gebed verhoord.

Gelukkig de mensch die dagelijks aan zijn einde denkt, en altijd bereid is om te sterven.

De aarde is ons vaderland niet : .t is slechts eene streek die wij doortrekken om tot de gelukzalige eeuwigheid te geraken.

Bemide *echtgenoot*e kinderen en kleinkinderen leeft in de vrees des Heeren en blijft altijd getrouw aan ons H. Geloof. Stort geene nuttelooze tranen op mijn graf, maar toont dat gij mij waarlijk bemint met veel voor mij te bidden. Vaarwel, tot wederziens in den Hemel.

R. I. P.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

7 jaren en 7 quadrag, afl.

Druk. De Keyser en Schautteet Sottegem.