

De hooge ouderdom is eene kroon van eer wanneer zij op den weg der rechtveerdigheid gevonden wordt.

Prov. 16.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

JOANNES MERTENS

Weduwnaar van

BARBARA COUSIN

Lid van het Broederschap der H. Barbara
en van de Voortplanting des Geloofs.

*geboren te St-Martens-Bodeghem, den 8 Januari
1838, aldaar godvruchtig overleden den 14 Januari
1925, voorzien van de HH. Sacramenten.*



Hij was een eenvoudig, rechtzinnig en godvreezende man, die afweek van het kwaad; degenen die hem gekend hebben, geven goede getuigenis van hem.

Job XXIX 11.

De zoetste troost, die een vader medeneemt naar het graf is de overtuiging dat hij aan zijne kinderen christelijke wijsheid en deugd als erfdeel achterlaat.

H. Franc. v. Sales

Vaartwel, lieve kinderen en kleinkinderen, mijne loopbaan is hier ten einde. Ik verlaat deze aarde waar ik steeds voor 't geluk van u allen gezorgd heb, in volle overgeving aan Gods wil en hoop dat wij ons in een beter leven zullen wederzien om niet meer gescheiden te worden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

R. I. P.

St -Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx