

God gaf... God nam... dat Zijn Naam gezegend
zij. (Job.)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEJUFVROUW

Madeleine-Hortensia MERTENS

dochter van

Frans en Catharina DELPLACE

Lid. van de H. Kindsheid,

geboren te St-Mart.-Bodegem, den 3 November 1929,
aldaar godvruchtig overleden, den 15 Mei 1941,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij is voorbij gegaan gelijk de frissche bloem des
velds, die pas ontloken zijnde, door een onmee-
doogende wind van haar stengel wordt losgerukt,
daarna het hoofd buigt en sterft.

Teergeliefde Ouders, Zusters en Bloedverwan-
ten, het valt lastig soms te bekennen dat onze
Opperste Meester het recht heeft met ons te doen
wat Hij wil, nochtans alles komt van Hem en is
het zijne. Hebt betrouwen in zijne goedheid, dat
Hij ons boven onze krachten niet beproeven zal.
Blikt allen ten hemel om troost, verkwikking en
onderwerping in al uw verdriet! Wandelt ondanks
alles op den weg van deugd en plicht, omdat hij
leidt tot die heerlijke plaats waaruit ik U zonder
ophouden wenk!

Duurbare Gezellinnen, hoe gaarne zou ik met U
geweest zijn op dien schoonen dag onzer Plechtige
H. Communie. God heeft het anders gewild, hier-
boven kniel ik nu in gedachte met U aan deeeuwi-
ge H. Tafel des Heeren. Denkt aan mij en bidt
voor mijne beproefde Ouders en Familie.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx.