

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



**ZALIGE GEDACHTENIS**

van Mijnheer

**PETRUS XAVERIUS MERTENS**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA JOSEPHINA DE KEYSER**

*Burgemeester van S. Lievens-Essche*

aldaar geboren den 17 April 1826 en er godvruchtig  
overleden den 12 Juli 1901, versterkt door de  
HH. Sacramenten.

Hij was een openhertig, edelmoedig, vredelievend  
en rechtveerdig man. Hij 'n schaamde zich zijn  
geloove en katholieke overtuiging niet. Hij stond aan  
t hoofd der goede zaken. In zijne lange en pijnlijke  
ziekte, was hij verduelig en onderworpen. Zijn  
aandenken zal in zegen blijven bij de menschen en  
God zal zijne belooning zijn.

Hij heeft den Heer zoolang hij kon, vergezeld in  
de processien; in zijn uiterste is de Heer ook tot  
hem gekomen.

Gij allen die mij dierbaar zijt, kinders lief en  
vrienden al, ik vraag u geene tranen, noch geweene,  
maar weest mij indachtig in uwe gebeden; zegt  
dikwijls: ontsla, o Heer, de ziel van uwen dienaar  
opdat hij voor de wereld gestorven zijnde, in U leve,  
en door Uwe oneindige barmhertigheid vergiffenis  
verwerve van al wat hij uit menschelijke krankheid  
heeft misdreven, door O. H. J.-C. Amen.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.).

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.

(300 d. afl.).

**R. I. P.**

.....  
Sottegem, dr. Vekeman, opv. Eylenbosch en Dupon