

Magnificat anima mea Dominum! Ps. cii.
JESUS, MARIA, JOSEPH, AUGUSTINUS!

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Zuster WALBURGIS

in de wereld

Juffr. Maria Ludovica Messelier

geboren te Bekeghem den 18 Juli 1862,

*getreden in het klooster der Zwarte Zusters
te Audenaerde, den 16 Mei 1887,*

gekleed den 12 Juli 1887,

geprofest den 29 October 1889,

in het Moederhuis overleden den 9 Mei 1922.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Mijn lieve Jesus had gesproken,
Zijn woord had ik gebenedijd:
« Kom, met de wereld afgebroken, »
« Kom, Bruid, wees m'immer toegewijd. »

Zijn Bruidkrans dan was ook de mijne,
'k Omhelsde 't kruis zoo sterk, zoo zoet,
Geen vreugde die niet hemelsch schijne,
Geen leed dat 't hart nog bloeden doet!

'k Hecht' daar, geliefde Bruid des Heeren,
Mijn hart, mijn ziel, mijn leven aan.
Prijkt krans en kruis, prijkt steeds vol eere!
En sterk bleef ik op 's levens baan!

En nu, o Moeder, Zusters teeder,
Vaartwel, mijn harte blijft u bij:
Tot ziens, ginds bij ons Jesus weder,
Vaartwel! gij Dierbre, en bidt voor mij!

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Oudenaarde - dr. Vandenabeele.