

J. M. J. F.

† Zalige Gedachtenis †

van

ZUSTER HILDUARDA

in de wereld

JUFFER CHRISTINE MEULEMAN

Geboren te Impe, den 21 Juni 1888

In 't Klooster getreden te Opbrakel den 15 Februari 1910

Gekleed den 13 Mei 1910

Geprofeest den 16 Mei 1911

Zeer godvruchtig overleden te Opbrakel
den 17 November 1948

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Niet in zegentocht te sneven, maar druppel voor druppel te geven, is 'n martelaarsschap groter dan 't eerste (Bossuet) Zulk een martelaarsschap, was door Goddelijke beschikking de dierbare Zuster Hilduarda toegenezen.

In haar droeg zij 'n opgeruimd en openkarakter; steeds er op bedacht het leven van anderen aangenaam en gelukkig te maken, in verheven vergeten van zich zelf, Zich zelf geven aan anderen: zo stond ze in 't Kloosterleven; zich zelf nu terug schenken aan God door de aanvaarding van een pijnlijke ziekte, ieder uur, ieder minuut; zo lag zij in verduideligheid en gelatenheid op haar lijdensbed.

De dierbare overledene was steeds 'n voorbeeldige Kloosterlinge wiens betrachtiging uitging naar 't naleven der verplichtingen van den H. Regel.

Gelouterd door haar pijnen, verrijkt met verdiensten is ze nu tot God teruggekeerd.

Dierbare Oversten, geliefde Medezusters en Familieleden, ik ga naar den Bruidegom dien wij gediend en bemind hebben; daar zal ik voor u allen ten beste spreken; dit zal mijn besten dank zijn voor uw liefderijke zorgen en genegenheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt