

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mijnheer  
**RICHARD MEULEMAN**

echtgenoot van  
Mevrouw CELESTINE STALPAERT  
Burgemeester van Erpe,

*Lid der Xaverianen, Bond van 't H. Hart enz.  
Aan 't hoofd van de verschillende maatschappijen  
der gemeente.*

geboren te Erpe, den 6 Juli 1884, godvruchtig over-  
leden in Aalst, den 21 April 1940, voorzien van al  
de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De dierbare overledene was bedeed met rijke gaven naar hart en geest. Doordrongen met een diep godsdienstig gevoel, zocht hij voldoening in zijn christene plichten te kwijten en in zijn medemenschen goed te doen. Hij had voor elk gezocht een hart, en heul en troost voor elke smart. Zoo zagen wij hem in zijnen huiskring als een vlekkeloos echtgenoot en liefdevollen vader; in de gemeente die hij zoo wijs bestuurde, als den onvermoeibaren werker, die blijken heeft gegeven van koenen en taaien arbeid en van bezorgdheid om eenieders belangen. Als Burgervader heeft hij aan zijne dorpsgenooten, het voorbeeld van werkzaamheid en christelijke vroomheid nagelaten, dit getuigt zijne onderwerping aan Gods Wil: in de folterende smart zijner laatste ziekte. was 't gebed zijn grootste leniging. Zijn vroegtijdig heengaan is een verlies, en zijn gedachtenis blijft in zegen.

Beminde Echtgenoot, in U vond ik de liefdevolle engel, die door uwe teedere zorgen mij de bitterheid der beproeving hebt verzacht; bedwing uwe smart, werp al uwe bekommernissen op God, die de trooster der bedrukten is. Beminde Kinderen, mijn kroon en mijn troost, vergeet Vader niet en brengt voortaan op Moeder over al de liefde die gij mij toedroegt. Gij ook, beminde Schoonmoeder, Broeders, Zusters en Familie, vaartwel, tot weersiens in den hemel. Gij hebt mij op aarde bemind, helpt mij thans door uw vrome gebeden.

---

Aalst, druk. J. Van Nuffel-De Gendt