

O mensch, wat is uw leven! Een damp, die eeh lut-
tel tijds wordt gezien en aanstonds verdwijnt.
Jac. IV.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEJUFFER

Anna-Maria-Leonia Meulenyzer

dochter van

Mijnheer **PETRUS** en van Dame **Sophia VAN DAMME**

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 29 Octob. 1906, en aldaar godvruchtig overleden
den 8 Maart 1921.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was lid der confrerie van den H. Antonius, van den
wekelijkschen Kruisweg
en leerlinge van het Pensionnaat alhier.

Dit braaf meisje gaf van hare kinderjaren af blij-
ken van deugdzaamheid en godvruchtigheid en met
de jaren namen toe hare buitengewone volmaaktheid;
met engelachtige godsvrucht naderde zij dikwijls tot
de H. tafel.

Wat al tijden zij heeft geleden in haar kort sterfe-
lijk leven, wat al droeve dagen en nachten zij heeft
geteld, is aan God alleen gekend, doch nooit morde
zij, daar zij begreep dat de Heer het zoo wilde tot
haar eeuwig welzijn.

Welbemind moeder, God heeft de banden onzer
liefde afgesneden op een oogenblik dat vele geluk-
kige jaren ons nog schenen te wachten, ga tot God
en Die zal u troosten. Lieve Zusters weest moeders
steun, ik ga bij vader in den Hemel. Medeleerlingen
gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. afl.

R. I P

Nederbrakel, Jos. Radya-Galle, Neerstraat.