

Heden is de mensch, morgen komt hij niet meer te
voorschijn. (Nav. Christ.)

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

CAMIEL MEULENIJZER.

echtgenoot van Mevrouw

PHARAILDE DE HENAU,

*lid van den Bond van 't H. Hart, geboren te Sint Jans-
Hemelyeerdegem den 9 December 1861 en aldaar god-
vruchtig in den Heer ontslapen, den 11 October 1927.*

De Mensch is gelijk het gras, en al zijn heerlijkheid
gelijk de bloem des velds. Het gras verdort en de bloem
valt af, als de geest des Heeren er over blaast. Is. 40. 6.

Hij was een man van geloof en karakter. Bij de stich-
ting van den bond van 't Heilig Hart, heeft hij zijn
eerwoord gegeven maandelijks den 1^o Zondag te
vieren en nooit is hij aan zijn woord te kort gebleven ;
indachtig de genaden door Jesus in zijn openbaringen
aan de vereerders van Zijn Goddelijk Hart toegezeid :
Ik zal hun toevlucht wezen tijdens hun leven en vooral
in het uur der dood.

Verheug U, goede en trouwe dienaar ; omdat gij over
weinig getrouw zijt geweest, zal Ik U over veel stellen :
ga in tot de vreugde uws Heeren. Matth. 25. 21.

De rechtveerdige sterft zonder vrees, zijne dood is
het einde van het tegenwoordig en het begin van een
beter leven. H. Bern.

*Duurbare echtgenoot en beminde kinderen, keert u
af van het kwaad en doet het goed ; want wij moeten
sterven. Wanneer ? dit weten wij niet. God heeft ons
onzen laatsten dag verborgen opdat wij ten allen tijde
zouden bereid zijn. Ik laat u in de vrees des Heeren ;
blijft in dezelve volherden. Kinderen vergeet uw vader
niet in uwe gebeden.*

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijne
toevlucht. 300 dag. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen B. 12675.