

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



Bid voor de Ziel

van

FRANCIES MEULENYZER

Lid van het
genootschap van den H. Franciscus Xaverius.

Geboren te Opbrakel
Den 17 Februari 1869 en aldaar overleden
Den 17 November 1910.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

—

Gelukkig de mensch, die de beproevingen ondergaat, want na die beproevingen zal hij de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

Het is troostelijk voor de overlevende te denken dat er hun, in plaats van vruchteloze tranen, veel krachtige middelen overblijven, om hunne afgestorvene ter hulp te komen. Dit gedacht doet onze genegenheid zich uitstrekken tal over het duistere graf en stort in onze harten de hoop dat de verzachting die wij onze lijdende broeders toebrengen door hen overvloedig zal vergolden worden als zij de eeuwige rust zullen genieten.

H. Hert van Jesus ik heb betrouwen in U.
300 dag. afl.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 d. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle & Th. Gorller