

Heer, Gij weet hoe redelijk onze droefheid is en hoe hard de slag die ons treft... dat uw H. Wil geschiede.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mevrouw

Madeleine Maria Meulenijzer

echtgenoot van den heer

LAURENT VAN SNICK

Geboren te St.-Lievens-Essche, den 9 November 1892  
en godvruchtig overleden te Zottegem, den  
12 Januari 1945, versterkt door de H. Sacramenten  
der stervenden en den Apostolischen Zegen.

Lid der Confrerie van het Allerheiligste Sacrament en  
andere Godvruchtige Genootschappen.

\*\*\*\*\*

De duurzame overledene was een zorgzame huisvrouw  
een goede echtgenoot, een brave moeder, die enkel  
leeftde voor het geluk en welzijn van man en kinderen.  
God heeft haar beproefd als goud in den smeltkroes,  
maar als een engel van geduld en gelatenheid heeft ze  
de ongemakken en pijnen van haar jarenlange ziekte  
moedig gedragen. Met de oogen gericht tot God en met  
de rozenkrans in haar handen, gaf ze haar schoone  
ziel in de handen van haren Schepper.

Goede God, aanvaard mijn pijnen, mijn smart, mijn  
leven; ik offer U die op voor mijn echtgenoot en mijn  
kinderen. Ik had gehoopt nog lange jaren bij hen te  
kunnen zijn, maar Gij beschikt er anders over. Als een  
goede Vader zult Gij thans over ons gezin waken.

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen en Familie-  
leden, hard is de scheiding, maar uwe liefde en uw  
toewijding was mijn troost; wat ben ik er u dankbaar  
voor, meer kondt gij voor mij niet doen, Bidt met  
betrouwen op Gods Voorzienigheid. Hierboven zal ik  
U niet vergeten, onze liefde is eeuwig. Laten we allen  
vereinigd blijven in de hoop op een blij wederzien in  
den hemel. Mijn lieve Neef priester, wees mij indachtig  
aan het Altaar des Heeren, en gij lieve Nicht, bruid van  
Kristus, gedenk mij in uwe dagelijksche gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid. 300 d.afl.

De Familie MEULENIJZER, VAN SNICK en GEERTS  
bedanken U voor uwe oprechte deelneming.

Druk. Octaaf Schautteet, Trapstraat 21, Zottegem