

Die God vreest, zal gelukkig zijn op het einde
zijns levens en hij zal gezegend zijn in de uur
zijner dood.



BID VOOR DE ZIEL
van

MARIA-THERESIA MEULENYZER

Echtgenoot van

PETRUS BAESKENS

Lid van de Confrerie van 't H. Herf van Jesus en
van alle andere godvruchtige Genootschappen.

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 30 Januari 1844 en godvruchtig overleden te
Ste-Maria-Lierde, den 4 November 1918

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Ik heb lange nachten en droeve dagen in het lijden
doorgebracht, al mijne krachten hebben mij verlaten
en Hij die almachtig is heeft mij in mijne pijnen ver-
duldigheid verleend, om met liefde te lijden en om
mijnen wil aan zijne goddelijke schikkingen te on-
derwerpen, de Heer heeft mij tot zich geroepen, zijn
naam zij gezegend, het is geschied zooals het Hem
beliefde.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, duurzame kinde-
ren, ik sterf, wel is waar, doch mijne liefde voor u
sterft niet, ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik
u bemind heb op aarde en welhaast zullen wij in
het eeuwig Vaderland wederom vereenigd worden
om nooit meer te scheiden. Het eenigste wat
ik vraag is, dat gij mij zoudet indachtig wezen in
uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. & 7 q. a.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radya-Galle, Neerstraat.