

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Julie MEULENYZER

weduwe van Mijnheer

Camiel DE COOMAN

geboren te St Maria-Lierde den 14 September 1859
en er overleden den 20 November 1935.

Een heilig leven is de weg tot eene zalige dood, en eene zalige dood is de ingang tot het eeuwig leven.

De gerechtige al sterft hij ook op het onverwachts zal verkwikking vinden.

De laatste dag blijft ons verborgen opdat wij alle dagen zouden bereid zijn.

Aan de besluiten des Heeren moeten wij ons onderwerpen, want Hij is oneindig wijs en vol liefde tot ons.

Zij heeft haar geluk gevonden in den Heer wel te dienen en zijne geboden te onderhouden. Die de Heer vreest zal gezegend worden in de uur zijner dood.

Vaartwel duurbare kinderen en kleinkinderen ; bidt voor mij, in het Hemelsch vaderland blijf ik u ook beminnen. Daar zullen wij elkander eens wedervinden.

Mijn Jesus, bermhertigheid !

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P.

Druk Valère Lafort, Maria-Lierde. — B. 23742.