

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, die uwen naam aanroepen, ge zijt voor hen de troost des levens, de deur des Hemels.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

PETRUS MEULENYZER

ECHTGENOOT VAN

SOPHIA VAN DAMME

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 5 September 1855, en er godvruchtig overleden,
den 12 Februari 1918.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN

*Hij was Oud-Gemeenteraadslid, lid van den Arm-
raad, van de Confreriën van den H. Antonius, van
O.L.V. van VII. Weëh, van den H. Franciscus, van
het H. Hert, van de Congregatie der Christene Mans
en van den Wekelijkschen Kruisweg.*

Petrus was een vurige christen, vol geloof en goede zeden, brave echtgenoot en voorbeeldigen huilsvader. Met zijnen evennaaste was hij steeds in vrede, zijn omgang immers was voorzichtig, rechtschapen, vriendelijk.

Zalig de mensch die met verduldigheid 't lijden aanneemt, want na de beproeving van dit leven komt de eeuwige vergelding in 't eeuwig Vaderland.

O Heer, gij hadt ons onzen vader gegeven voor ons geluk, gij vraagt hem weder, wij geven hem u zonder morren, maar 't hert vol droefheid.

De dood heeft een einde, gesteld aan dien langdurigen strijd van 't lichaam met de ellenden van 't sterfelijk leven, het uur der belooning is geslagen.

Lieve Echtgenootte, vaarwel, heb dank voor uwe goede zorgen; beminde Kinderen, bemint elkander en helpt uwe moeder, voortaan bidt voor de onsterfelijke ziele van vader. Broeders der Congregatie, volherdt in de vreeze des Heeren.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quad. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat