



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

REGINA MEULENIJZER

Weduwe van Mijnheer

BENEDIKT DE CLERCO

geboren te Ste Maria Oudenhove, den 16 Maart 1863
en aldaar overleden den 17 Junij 1941,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Zij was eene vrouw van dat oud, eenvoudig en kinderlijk geloof, dat zijn licht werpt op al de daden des levens, dat versterking geeft, verroosting biedt en vrede en geluk mede-brengt. Den weg des Heeren heeft zij gevolgd; zijne geboden heeft zij zorgvuldig onderhouden, in de vreesse Gods heeft zij voortgang gemaakt en is in vrede gestorven. Zij gaf hare kinderen het voorbeeld van oppassendheid in het kwijten harer christelijke plichten.

De hooge jaren zijn een eerekroon, als zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid.

O, Maria, op U heb ik mijn betrouwen gesteld, van U ook verwacht ik mijne zaligheid.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank u voor uwe liefde en uwe zorgen; ik verlaat dit tranendal voor de plaats van eeuwige vreugde; daar verwacht ik u. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

R. I. P.