

Genadige Jesus geef haar de eeuwigerust. (300 d. afl.)

ZALIG † AANDENKEN van

JUFFROUW ANNA MEULYZER,

dochter van wijlen Felicien en Clemence MISEREZ,
geboren te St Martens-Lierde den 30 Mei 1897 en er zeer
godvruchtig overleden den 17 Januari 1933 versterkt
door de HH. Sacramenten.

*Zij was onderwijzeres in de aangenomen meisjes-
school te St Martens-Lierde en lid van de Congregatie
van O. L. Vrouw.*

Zalig dezen die de jeugd helpen opleiden in gerechtig-
heid en deugd. — Zij zullen schitteren als sterren in alle
eeuwigheid. (Dan. XII 3.)

De duurzame afgestorvene heeft altijd den weg der
deugd bewandeld. — Eene onverbiddelijke ziekte greep
haar aan, die allengskens hare krachten ondermijnde.

De vurigste gebeden stegen voor haar ten hemel.
Lijdend maar vol moed en betrouwen smeekte zij hare
genezing af bij de Onbevleete Maagd. Maria bekwam
voor de zieke verdueligheid en heilige onderwerping,
die haar zelf eene kostbare kroon van verdiensten
verwierven, en voor broeders en zusters steun en sterkte
in de beproeving en den balsem der vertroosting voor
hunne zielewonde. Maar de hemelsche Vader wist dat
het zijne dienares zaliger was niet langer te leven; zij
verlaat het lijden, de ellende en de bekommernis der
vergankelijke wereld, om Gods aanschijn te aanschou-
wen en in 't schoon gezelschap der engelen en der
heiligen Hem te loven in de eeuwige zaligheid.

Heer, in uwe oneindige Wijsheid hebt gij het goed
gevonden mij, in den bloei der jaren, te ontrukken aan
de liefde mijner familie. Heer, het offer valt zwaar... het
kruis drukt op de schouders mijner geliefden... doch ik
aanbid uwe goddelijke Wilsbesluiten, en ga op ten
hemel in de vaste overtuiging dat Gods beproevingen
altijd den christen ten goede komen, en met de zekere
belofte den zegen mijner gebeden over ons huis neêr te
zenden.

Heer, ik dank U om de vreugden en de beproevingen
die Gij mij in dit leven hebt geschonken, om de toewij-
ding en liefdevolle zorgen die mij te beurt vielen tijdens
mijne droeve ziekte, om het ontvangen der laatste heilige
Sacramenten, en om de gelegenheid mij zoo goed te
kunnen voorbereiden tot eenen troostvollen dood in de
armen uwer barmhartigheid.

Duurbare broeders en zusters bidt voor mij. Geliefde
leerlingen weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 d. afl.)