

De rechtvaardige sterft; zijne dood is het
einde van zijnen arbeid en het begin van een
beter leven, H. Bonav.

Bid voor de † zielerust van

Camille MEULYSER,

echtgenoot van

HENRIETTE DAVID,

geboren te Everbeke, den 12 December 1854 en

aldaar overleden den 25 Juli 1929.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zijn dengdzaam leven, weerklank van zijne nooit
onderbrokene welgerelde godsvrucht, heeft steeds
aan eenieder tot stichting gediend. Job 30

Na lijden komt verblijden; maanden lang heeft
de dierbare afgestorvene geleden, doch geene
klacht ontviel aan zijne lippen, hij zag zijn einde
naderen en onderwierp zich ten vollen aan den
wil des Heeren.

Zijn goed hart en zijne zoetaardigheid wonnen
hem de genegenheid van allen die hem kenden;
ook was hij van God en van de menschen be-
mind en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

Hoe gelukkig is men in de uur der dood, de
plicht gesteld te hebben boven het plezier, de eeu-
wigheid boven den tijd, Christus boven de wereld.
H. Aug.

Dierbare echtgenoot, dierbare kinderen mijne
blijdschap en mijne kroon! Staat vast in den dienst
des Heeren. Al wat waar, wat eerbaar, wat recht
wat heilig, wat heminnelijk is wat eenen goeden
naam geeft, weest zulks indachtig, wat gij van mij
geleerd en ontvangen en gehoord en mij zien doen
hebt, doet dat en de God van vrede zal met u zijn.

H. Hart van Jesus heb medelijden met ons.

100 d. afl

H Hart van Jesus ik stel mijn betrouwen in U.

100 d. afl.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt