

Daar ik moest't offer zijn voor Vaderlandschen zegen.
Aan België zij mijn bloed, aan U mijn ziel, o God. . .



Ter dierbare en zalige gedachtenis van

Mijnheer

LEON MEULYZER

*geboren te St-Martens-Lierde, den 1e April 1894
en gestorven voor zijn Vaderland
te Le Havre den 3e Januari 1918.*

Hij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

Lachend en hoopvol verliet ik U allen,
Eervolle plicht moest gedaan en volbracht.
Och neen! 'k endacht niet op 't slachveld te vallen
Nu, 't is geschied! . . . en uw LEO rust zacht.

Midden in strijd tusschen bom en obussen,
Elke minuut was bij U steeds mijn geest
U, mijn Geliefden, mijn' tranen en kussen
Leef ik nu vrij ver van 't wereld tempeest.
Yverig heb ik den strijd goed gestreden,
Zonder gebed ging ik nimmer ter rust. . .
En stort voor mij in vergelding uw' beden
Rond 's Heeren troon smaken we eens d'Eeuwige
[Lust.

H. Hart van Jezus wees niet zijn rechter maar zijne
zaligheid!

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.