

Geloofd zij Jezus-Christus !

Ik ben oud geworden, doch mijn dagen zijn
als de schaduw verdwenen. Ps. 36, 150.

Bid voor † de ziel

van *Mevrouw*

Pauline Meulijser,

Weduwe van Mijnheer

Benoit Decock,

*Geboren te Everbeek, den 31 Maart 1846 en er
godvruchtig overleden den 22 April 1940.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was een brave en deugdzame moeder,
verdienende eeuwig te leven in het geheugen
der goeden. s Mach.

Een rijke ondervinding is de kroon van de
ouderlingen en de vreeze Gods is hun roem.

Eccl. 25

In een gezegenden ouderdom, zag zij het
einde van dit vergankelijk leven nader, met
een overgave en een kalmte, die voor de ster-
venden de kostelijkste der genaden is en voor
de overlevenden de zoetste aller vertroosting

H. Augustinus.

Geliefde zoon, kleinkinderen en familieleden
dat mijn gedachtenis nooit uit uw geheugen zij:
stort op mijn graf geen onnuttige tranen ; dat
uw gebeden me vergezellen tot voor de recht-
bank van den oppersten Rechter. Tob H. Amb.

Barmhartige Jezus. geef hare ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonck t