

T COLLECTE. *F van* O God, wie het eigen is altijd genadig te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, aan wie Gij bevolen hebt van deze wereld te scheiden: lever hem niet in de handen van de vijand, en vergeet hem niet voor immer, maar gebied, dat hij door de H.H. Engelen opgenomen en naar het hemels Vaderland opgevoerd worde; opdat hij, wijl hij in U gehoopt en geloofd heeft, de straffen der hel niet te verduren hebbe, maar de eeuwige vreugde bezitte. Door O.H.J.C.



TOT ZALIG AANDENKEN VAN
MIJNHEER

Richard Meulyzer

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA VERMEULEN

geboren te St. Martens-Lierde, op
30 April 1882, zacht in de Heer
ontslapen te Antwerpen, op 9 Sep-
tember 1949, voorzien van de
Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust. 300 dag. aflaat.
Jezus, Maria, Jozef!*