

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden. Matth. V, 9.



BID VOOR DE ZIEL

van

REMI MEULYSER

zoon van

Frederik en van Melanie Van Wynendaele

geboren te S^t Martens-Lierde den 9 Mei 1859
en aldaar godvruchtig overleden den 10 Juni 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Rij was lid der Jongelingscongregatie.



Zijn minzaam en edel karakter, zijn onberispelijk
leven maakten hem veel vrienden en dienden tot
stichting van dezen die hem kenden, want hij was
bekleed als uitverkorene van God, met de goedheid
de ootmoedigheid, de verdueligheid, en bovenal
met de liefde die de band der volmaaktheid is.

Tob. III, 12-14.

Hij minachte niemand, hij heeft noch laster noch
kwaadsprekendheid gekend. H. Bern.

Hij was vreedzaam in het lijden en verduelig in de
beproeving. Eccl. II.

De dood die hij allengskens zag aankomen ver-
schrikte hem niet, maar versterkt door een kinder-
lijk betrouwen op Maria, aanveerde hij die met
eene volkomene onderwerping aan den H. Wil Gods
en ontsiep zacht in den Heer. H. Alph. de Lig.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, ik dank
U voor de groote zorgen die Gij voor mij hebt gehad.
In den Hemel zal ik voor U bidden en de goede God
smeeken U honderdvoudig weer te geven al wat Gij
voor mij hebt gedaan. H. Rosa v. Viterba.

Akten van Geloof, Hoop en liefde. 7 j. 7 quadr.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen