



God had hem ons gegeven, God heeft hem ons ontnomen, wat den Heer behaagd heeft, is geschied, zijn heilige Naam zij gezegend. (Job, I, 21).

Heer, wij hebben dit kind in uw heilige liefde opgevoed. Doch ook, dat was een gunst van U, dat te kunnen, een genade die gij ons schonkt. Gij hebt het spoedig uit deze wereld weggehaald, maar wij bewaren zijn aandenken in vreugde zonder eenige vrees : voor dit kind hebben wij niets te duchten.

(St Augustinus, Belijdenissen
IX Boek, VI Hoofdstuk).

*Dat zijn ziel, door de barmhartigheid
Gods, in vrede ruste !*