

Dat de Engelen U in het Paradijs binnenleiden ; Dat de Martelaren U bij uw aankomst ontvangen en U begeleiden tot in de heilige stad Jeruzalem !

(Rituale der begrafenis).

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIA ALIDA MEYERS

lid van verschillende Godsdienstige Genootschappen.

echtgenoot van Mijnheer

HENRI KAREL DE ROECK

geboren te Boom, op 8 December 1879 en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen, op 3 Februari 1943, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en gesterkt door den Apostolischen Zegen.

Haar rechtschapenheid van gemoed, haar voorzichtigheid in woorden en werken, haar eerbaarheid en matigheid in alles en vooral haar vrome vreeze Gods deden haar genade vinden bij God en achting bij de menschen.

Als goud in den smeltoven heeft God haar beproefd door het lijden... Noch klacht noch bitterheid kwam over haar lippen, maar hoop en moed vervulden haar hart ; een volledige onderwerping aan Gods wil voltrok haar Sakrificie.

O dood, met welke macht rukt gij den sluier voor ons oogen weg ! Hoe klaar toont ge ons de nietigheid der aardsche goederen ! Hoe leert ge ons barmhartig zijn jegens onzen evenmensch, opdat wij zelf genade vinden in het oordeel Gods.

(H. Hieronymus.

Dierbare echtgenoot en zuster, heb dank voor uw liefdevolle zorgen. Ik had niet gedacht U zoo vroegtijdig te moeten verlaten. Gods wil is geschied en zij gezegend ! **Geliefde echtgenoot en beminde familieleden,** weent niet over mij want de dagen van eeuwig geluk zijn voor mij aangebroken. Blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden ; ik zal voor u bidden totdat we voor eeuwig vereenigd zijn in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef.

(Afl. 7 j. en 7 quad.)

De familiën MEYERS, SAENEN, DE ROECK,
DINANT en COOMANS.

BEDANKEN.

Druk Olbrechts, Boom.