

Wij hebben haar zoozeer bemind gedurende haar leven, nooit zullen wij haar vergeten.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

FLORIDE MICHEL

Rustende Onderwijzers

geboren te Nederbrakel,
den 8 Oktober 1859 en er overleden, den 14 Juni
1938, versterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden.

De ware wijsheid bestaat in de vrees des Heeren
en in het kwaad te schuwen. Job. XXVIII

De duurzame overledene was een voorbeeld van
eenvoudigheid, goedhartigheid en zelfopoffering.

Zij heeft van verre het uur van scheiden zien
naderen, alzoo heeft zij zich bereid om heiliglijk te
sterven.

Zij verdroeg met geloof en langmoedigheid
haar langdurige kwelling en hield niet af God te
gebeden, in 't midden der beproeving. Wie
met Jezus wil heerschen, moet met Jezus het kruis
dragen. Nav. Christi III-56.

O Maria, bij het naderen van mijn doodstrijd,
konden mijn lippen uw bijstand niet meer afsmeek-
ken; maar mijn hart sprak nog tot U. H. Bern.

Vaartwel, welbeminte Zusters, Broeder en Bloed-
verwanten. Troost U met mij; ik ga naar het Rijk
van vrede, bewarende de zoete herinnering van uw
aangekleefdheid en vertroosting, die ik in uw
midden heb genoten. Ik bid U, helpt mij nu bij den
Heer, door uw gebeden. En gij, mijn oud-leerlingen,
hebt dank voor de liefde en genegenheid die ge mij
altijd hebt betoond.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel