

Wij hebben hem zoo zeer bemind tijdens zijn leven, nooit zullen wij hem vergeten.



TOT GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mijnheer

FRANÇOIS MICHEL

weduwenaar van Dame

FRANCISCA DE WOLF

geboren te Nederbrakel, den 16 April 1835,
en aldaar overleden den 7 Juni 1905.
Voorzien van de H. H. Sacramenten
der stervenden.



Hetgeen den ouderdom eerbiedwaardig maakt, is niet de lengte van het leven, noch het hooge getal van jaren, maar wel een leven zonder vlek.

SAP. IV. 89.

Met de grootste onderwerping aan Gods wil verdroeg hij zijne langdurige ziekte, versterkt door deze woorden van den H. Apostel: Zalig is de mensch die de kwellingen verduelig verdraagt, omdat hij, na beproefd te zijn geweest, de kroon des levens zal ontvangen, die God bereidt voor deze die Hem beminnen.

JAC. I

Voor u, mijne zóó vurig beminde kinderen, viel mij het afscheid zóó bitter en treurig! Voor u, heb ik gezorgd en gewerkt zoolang en zooveel! Ik ware toch zoo gaarne nog eenige jaren bij u gebleven; doch God heeft er anders over beschikt, dat zijn H. wil geschiede!

Duurbare kinderen, blijft van harte vereenigd onder elkander. Vaartwel en weest gelukkig!
Mijne bloedverwanten en vrienden vaartwel.

Drukk. Victor De Ruyver, Nederbrakel.