

Gedenkt u mijner gij ten minste die mijne vrienden zijt, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

BID VOOR † DE ZIEL

van Juffrouw

MATHILDE MICHEL

dochter van wijlen

François en van Francisca De Wolf

geboren te Nederbrakel, den 19 November 1860 en
er godvruchtig overleden den 6 December 1925.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

— — — — —

Hebt gij wel eens uwe aandacht geschonken aan het blijde danklied uitgedrukt in de pefatie eener mis van Requiem? « Het is waarlijk betamend en plichtmatig, billijk en heilzaam, dat wij altijd en overal dank brengen aan U, o Heer, almachtige Vader, eeuwige God, door Christus onzen Heer, in wien de hoop op een zalige verrijzenis ons tegenstraalt, opdat zij, die treuren over de beslissing van een niet te ontkomen dood, mogen getroost worden door de belofte van toekomstige onsterfelijkheid. Immers voor wie in U gelooven, o Heer, wordt het leven veranderd, niet vernietigd; en terwijl het huis van hun aardsch verblijf in puin valt, wordt hun in den hemel een eeuwige woning bereid. En daarom met de Engelen en Aartsengelen, met de Tronen en Heerschappijen en met heel het hemelsch heirleger zingen wij de hymne uwer glorie: Heilig, heilig, heilig is de Heer, God der heirscharen; Gezegend die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in den hooge! »

Bemide Broeders, Zusters en Bloedverwanten het uur van scheiden is gekomen... Maar onze zielen blijven toch vereenigd omdat ze verbonden zijn door de liefde, die eene goddelijke deugd is, die niet sterft. Vaarwel, en tot weerziens bij den goeden God.

Mijn Jezus bermhertigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove